

DE STICHTING RESTAURATIE KERKGEBOUWEN

is een onafhankelijke stichting. Het doel is om te helpen onze monumenten te bewaren voor volgende generaties. Er is al, sinds de oprichting in 1996, heel veel geld uitgegeven om dit voor elkaar te krijgen. Als stichting zijn we ons bewust dat het behoud van het erfgoed niet alleen afhankelijk is van de geldelijke steun, maar ook van de inzet van vrijwilligers. Hiervoor zijn we deze mensen erg dankbaar. Maar ook geld is hard nodig. Het inzamelen van dat geld om een bijdrage te leveren om het herstel te realiseren is ook één van onze taken.

Met het ingezamelde geld, uw geld, leveren u en wij een waardevolle bijdrage aan het behoud van deze gebouwen.

Het geld wordt gebruikt om de nodige herstelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. U, als inwoner van Ulvenhout, Galder of Strijbeek, wilt toch ook niet dat dit cultureel erfgoed verdwijnt en niet meer bestaat voor de generaties na ons?

De rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, heeft aan de kerk deze status toegekend, gelukkig maar, anders hadden we vast al geen kerkgebouw en pastorie meer gehad. De reden, die te vinden is op de site van het rijksmonumentenregister, luidt als volgt:

“Het kerkcomplex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als toonbeeld van de ontwikkeling van het katholicisme, met name de opeenvolging van schuurkerken en neokerken, die hier tastbaar is vanwege de incorporatie van oudere onderdelen in het huidige complex. Tevens is het complex architectuurhistorisch waardevol als vertegenwoordiger van het werk van de in Noord-Brabant actieve architect C.F. van Hoof (Tilburg). Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de stedenbouwkundige structuur van de dorpskom. Het is uitwendig gaaf bewaard gebleven. Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de stedenbouwkundige structuur van de dorpskom. Het is uitwendig gaaf bewaard gebleven (complexnr. 519115).

Toch is er naast de bijdrage van het bisdom en de overheid, voor het behoud van het gebouw te weinig geld om het gebouw in de huidige staat te (onder)houden.

Er dreigt een tekort. Hoe gaan we dat als gemeenschap oplossen?

UW BIJDRAGE IS VAN HARTE WELKOM

Stort op de rekening van:

Stichting restauratie Kerkgebouwen Galder-Strijbeek-Ulvenhout
Rekeningnummer: NL63 RABO 0186720041 of gebruik de QR-code.



Uw bijdrage is van de inkomsten of vennootschapsbelasting aftrekbaar.

Onze stichting is erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.

Gebruik hiervoor het ANBI nummer: nr. 20.060.

Op de website MOMENT.online treft u onder “Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder Strijbeek, Ulvenhout” een overzicht van onze activiteiten en de financiële verantwoording vanaf 2013.

Fiets- en wandeltip:

Bezoek onze kerk en kapellen

www.onsulvenhout.nl/N5691-NG496-W47-C14604-Fietstocht-Van-kapel-naar-kapel.html

of Onsulvenhout.nl >Columns > Weetjes over onze Laurentiuskerk en kapellen >

Fietstocht ‘Van kapel naar kapel’ en download de ‘fiets- en wandelroute’.



Stichting
Restauratie Kerkgebouwen
Galder - Strijbeek - Ulvenhout

Secretariaat:

Vang 1, 4851 VL Ulvenhout Tel.: 076-5613937
NL 63 RABO 0186 7200 41

Alvast veel dank voor uw bijdrage namens het bestuur van de Stichting Restauratie Kerkgebouwen:

- Harm Scholten Voorzitter
- Hans Dekkers Secretaris
- Ben van der Velden Penningmeester
- Wim de Constant Rebecque Lid
- Jos van Exsel Lid

DONATEURSACTIE 2024



KUNT U ZICH DAT VOORSTELLEN?

Ieder uur slaat de klok de tijd en bij bijzondere gelegenheden en begrafenissen hoort u de klokken al van verre beieren. Dankzij uw bijdrage heeft de restauratiecommissie € 3.000 kunnen bijdragen om de kerkklokken weer optimaal te laten functioneren. Het loopwerk is gesmeerd en daar waar nodig bijgesteld. Het “pulsslagwerk”, voor het slaan van de heel- en halfuurslagen was versleten en is vervangen. Zo ook de “klokcomputer”. Voor de komende jaren zal het vertrouwde klokkengeluid in ons dorp te horen zijn. Luiden de klokken inmiddels ook de symbolische noodklok? **Helaas “JA”.**

UW BIJDRAGE IS DUS NU NOG MEER NOODZAKELIJK OM ONS ERFGOED TE BEHOUDEN!

Subsidie die nodig is om ons cultureel erfgoed te behouden, is nu nog harder nodig dan voorheen. Het bisdom vergoedt nog alleen maar het strikt noodzakelijke onderhoud.

Inkomsten

Gelukkig zijn er nog huurinkomsten van de lunchroom “De Uitdaging”, die in de pastorie gevestigd is en betalen “providers” voor de zendinstallaties die aan de buitenkant van de toren te zien zijn. Een ander deel van de restauratiekosten komt van de overheid. De kerk samen met de pastorie zijn immers gelukkig ook nog steeds een Rijksmonument.





De Laurentiuskerk(1903) Dorpstraat, Ulvenhout

De kerk is van binnen heel vochtig. Kalk komt inmiddels van de muren. Op de foto, rechts van de pilaren zijn deze vochtplekken duidelijk te zien. Er wordt, vanwege de kosten, nauwelijks gestookt om het interieur droger te krijgen. Daarom zijn dus vochtwerende materialen in de muren essentieel. Daarna komt het stucwerk aan de beurt. Oplappen met opvullen, zoals nu gebeurt, is geen optie voor de lange termijn. Op het dak ontbreken een aantal leities. Er loopt dus water naar binnen. Spanten worden hierdoor vochtig, met alle gevolgen van dien. Het kan best nog een paar jaar goed gaan, maar reparatie is op (korte)termijn hard nodig. En zo zijn er nog veel meer dingen die op termijn aandacht nodig zullen hebben. Alle reparaties aan de kerk zijn duur. Het gaat immers om grote oppervlakken die bijna altijd moeilijk bereikbaar zijn.



De Mariakapel (1938) Molenstraat 1, Ulvenhout

Deze Mariakapel is een geschenk van de Ulvenhoutse bevolking aan Pastoor A. Vermunt. Als u Ulvenhout vanuit het zuiden binnenkomt ziet u het meteen naast de benzinepomp aan de rotonde. Het is een opvallend wit gebouwtje met een rieten dak. Rond 1938 was de Molenstraat nog onverhard en waren er alleen maar mooie rietgedekte boerderijen die rondom het kapelletje stonden. Nu staat het op een druk punt en een rustig bezoekje aan de kapel is bijna niet mogelijk. Helaas zijn er regelmatig vernielingen aangebracht, vandaar de perspex bescherming in het interieur om het Mariabeeld te beschermen tegen vandalisme. Rond 1970 en in 1986 is de kapel hersteld. De staat van onderhoud is goed.



De Hubertuskapel (1872) Strijbeekseweg 59a, Strijbeek

Ook hier is de historische waarde van het gebouw hoog. De luidklok is al in 1756 gefabriceerd. In 1979 is de kapel volledig gerestaureerd. Daarna zijn er nog aan de buitenkant perspex beschermingen aangebracht om weer en wind te weerstaan en vandalisme tegen te gaan. Dit jaar nog, 2024, zijn de muren opnieuw gestukt en geschilderd en het Mariabeeld is schitterend gerestaureerd, haar kleding heeft middeleeuwse kleuren gekregen: Maria's onderkleed is nu karmijnrood en haar mantel ultramarijn blauw. En dat was mogelijk mede dankzij uw sponsoring. Maria wordt dagelijks bezocht door voorbijgangers. Niet zelden wordt er dan een kaarsje aangestoken.



Voor meer informatie: www.onsulvenhout.nl/N7980-NG425-W47-C13964-Een-schitterend-Mariabeeld.html of www.onsulvenhout.nl en scrollen naar 'Een schitterend Mariabeeld', 24 juli 2024.

De Sint-Jacobskapel (1468)

St. Jacobsstraat 2, Galder

De Sint-Jacobskapel is in goede staat. Overwogen is om het dak van het mos te ontdoen. Samen met een expert is besloten om dat niet te doen. De schade van schoonmaken, met een chemisch middel of een hogedrukreiniger zou groter zijn dan het voordeel van een ontmost dak. Het interieur is prachtig. Leuk te weten is dat de kapel een stempelplaats is voor Santiago pelgrims. In de kapel kan, onder voorwaarden, bijvoorbeeld ook getrouwd worden.



De Isidoruskapel (2005) Markweg, Strijbeek

Isidorus was een gelovige landbouwer die in de buurt van Madrid woonde. De legende vertelt dat engelen het landbouwwerk uitvoerden om Isidorus te kunnen laten bidden.

In 1622 werd hij heilig verklaard en later tot patroon van de landbouwers verklaard. Bij de afronding van de herinrichting van het zuidelijk Markdal was er een klein stukje grond over. Dat werd, in 2005, door de initiatiefnemers gebruikt om er een kapel, ter ere van de landbouwers te gaan bouwen. Een klein houten huisje met een beeld van Isidorus met een ploeg ervoor. Het beeld is in 2019 gerestaureerd en nog mooier gemaakt dan dat het al was. Dat moet u zien.

Onze landbouw is inmiddels zo goed gestructureerd dat we steeds meer grond kunnen teruggeven aan de natuur, waarmee onze woonomgeving verfraaid wordt. Dat is ook zo op de plaats waar Isidorus staat. Het is hier prachtig; een plekje om tot rust te komen. Gelukkig zijn hier ook weer vrijwilligers actief om het minikapelletje zijn glorie te laten behouden.



De Mariaveldkapel (1949)

Bouwerij / hoek Jacobsstraat, Galder

Op een verwaarloosd stukje grond werd door kapelaan Oomen deze devotiekapel opgericht. Hij dankte de Heer dat de oorlog voorbij was en Galder en Strijbeek op 29 oktober 1944 bevrijd waren. Het is een ietwat sprookjesachtig gebouwtje geworden dat zeker het aanzien waard is. Onderhoud aan het dak is nodig. Ook hier, net zoals in de Hubertuskapel worden vaak kaarsjes aangestoken.

