







*Een schitterende kerk, met heel veel licht wat door de glas in lood ramen naar binnen komt. Het werkt heel rustgevend op mij. Ik kom graag in de kerk. Het straalt sfeer uit. Daarnaast het bijna elk hoekje wel wat te vertellen over het verleden.*



*De verbranding van de Heilige Laurentius*



*Laurentius vangt jongetje op dat uit raam valt*





*Het fameuse Penthegem orgel*



Noteer alvast in uw agenda:

Monumenten weekend 9-10 september

Thema: “Als ramen konden spreken”